

Mijn kleine kind
Zingen kan ik niet
Maar in jouw nabijheid
Zing ik spontaan een lied

Mijn kleine kind
Je bent een wonder
Bijzonder inspirerend
Levende begeestering
Jou zien maakt dat ik zing

Mijn kleine kind
Nog even en je bent al weer zo groot
Toch hoop ik dat je diep vanbinnen
Altijd kind zal blijven
En dat ik zingen zal tot aan mijn dood
Zing, zing, zingen maakt blij
Zing voor mijn kleinkind vrolijk en vrij
Klap eens in je handjes blij blij blij
Op je boze bolletje allebei
In de maneschijn in de maneschijn
Klom ik op een trapje door het raamkozijn
En dat is recht en dat is krom
En zo draaien wij het wieleke nog eens om
De wielen van de bus gaan rond en rond
Als de bus gaat rijden
David met zijn slinger die was voor niemand bang
Hij slingerde wat rond en rond
Al het speelgoed op de grond
En toen Jonas in de wallevis zat en lekker brood met schellevis at van je
een twee
Kleinkids broodjes smeren o het was een wonder
Tis een wonder boven wonder dat wij een schakel wezen konden
Hihihi hahaha
K sta erbij en ik kijk ernaar

Corné Platschorre – Grootouderdag 2017